

Vraag het aan Morya



Bekijk het en laat het gebeuren

“Heel veel ‘leven’ gaat verloren omdat men op een stroom zit die niet meegaat, omdat men denkt en te veel denkt en te veel piekert en niet ziet wat het leven zelf is.

Je moet in een concentratie kunnen staan waarin je het leven toelaat. En niet zozeer dat je bedenkt wat het leven zou moeten zijn, want dan breng je al correcties aan nog voor je het hebt opgenomen.

Zorg dus, als er dingen fout gaan, dat je dit eerst bekijkt zonder in te grijpen en dat je het verkeerde toelaat - voor zover het geen onmiddellijke schade toebrengt - zodat je kan bestuderen hoe het verkeerd gaat.

Want anders zou het kunnen zijn dat je zelf verkeerde conclusies trekt en dat je dan iets weggooit wat eigenlijk niet weggegooid had moeten worden en waar je eigenlijk een soort van genade in zou kunnen vinden: namelijk als er iets verkeerd gaat, dat je daaruit kan leren. Dat betekent dan dat je dingen leert zien die nieuw zijn voor jou.

Want je moet weten: het onaffe van deze aarde is toch af. Er zit met andere woorden een enorme tegenstelling, iets enorm fascinerends in datgene wat de mens meemaakt.

Alles wat er op deze aarde is, heeft een betekenis. Er is dus niets zonder betekenis. Vandaar dat het altijd de moeite waard is om je te concentreren op wat je vindt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 241

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


